

Den Haag, 1 oktober 2012.

Lieve buren, familie, vrienden en collega's,

Cultureel en culinair, of gewoon: leuk en lekker! We gaan er weer voor! Noteer vast in de agenda:
zondag 18 november 2012.

Die dag...

- wachten we jullie op vanaf ca 14.00 uur met koffie, thee en wat lekkers,
- begint om 15.00 uur het culturele deel (*komp dus niet te laat!*),
- bouwen we daarna het 'theater' om tot 'kantine',
- genieten we van een hapje en een drankje en
- laten we ons verrassen door de culinaire component van de dag.

Net als voorgaande keren houden we de inhoud van 'cultureel' en 'culinair' zo lang mogelijk 'stil': *laat je verrassen!* Als een kleine hint hieronder een op een briefkaart gevonden lofzang op zee en duin zoals die onze gevoelens goed weergeeft!



Laat snel weten of je komt! En over zes weken: een 'behouden vaart' wanneer je koers zet naar:

Jan en Mia,

Cornelis Houtmanstraat 9-b,

2593 RD Den Haag.

E jan_en_mia@jhtm.nl

T 0613907675